



ISVW UITGEVERS

**NAJAAR
2022**

**LOTTE SPREEUWENBERG
MARISKA VAN DAM
MATHIEU BERTELOOT
THEODORE ROSENGARTEN
TIM DE MEY
VOLODYMIR YERMOLENKO
WIM DE JONG**

4



Volodymyr Yermolenko (red.)

OEKRAÏNE. GESCHIEDENISSEN EN VERHALEN

6



Theodore Rosengarten

DE KLEUR VAN KATOEN. HET LEVEN VAN NATE SHAW

8



Tim De Mey

BASISBOEK KENLEER

10



Mathieu Berteloot

'WE ZIJN VANMIDDAG ONGEWOON DIEPZINNIG.' FILOSOFEREN OVER DE AVONDEN

ISVW **UITGEVERS**

12



Lotte Spreeuwenberg,
Mariska van Dam e.a.

ONDERHUIDSE
VERHALEN.
ESSAYS OVER
VERLEDEN EN
VERVREEMDING

14



Wim de Jong

GESPREKSHONGER.
EEN SCHETS VAN DE
NAAORLOGSE
OVERLEG-CULTUUR

Je hoeft het land niet te
verlaten om de wereld
te leren kennen



Eerder aangeboden	16
Recent verschenen	18
Verschijningsdata	19
Colofon	20



'Een belangrijk boek voor iedereen die
Oekraïne beter wil leren kennen'
- Serhii Plokyh

Oekraïne

Geschiedenissen en verhalen

Volodymyr Yermolenko (red.)

Oekraïne staat meer op de kaart dan ooit. Steden als Kyiv en Kharkiv zijn onophoudelijk in het nieuws, en president Zelensky is uitgegroeid tot een van de indrukwekkendste staatshoofden ter wereld.

In *Oekraïne. Geschiedenissen en verhalen* introduceren zestien denkers en schrijvers Oekraïne aan een niet-Oekraïens publiek. Ze vertellen over de geschiedenis van hun land, Oekraïense literatuur, filosofieën en mythes, de stereotypes, het uitgaansleven, en nog veel meer. Het geheel is een rijk boek over de Oekraïense identiteit, geschreven door Oekraïners.

De samensteller, filosoof Volodymyr Yermolenko, schrijft voor deze Nederlandse vertaling een nieuw voorwoord waarin hij de realiteit van de oorlog beschrijft. Yermolenko, die nabij Kyiv woont, heeft tienduizenden volgers op Twitter, waar hij dagelijks verslag doet van de oorlog en de Russische leugens ontkracht.

Wil je Oekraïne beter leren kennen? Lees *Oekraïne. Geschiedenissen en verhalen*. Alle opbrengsten van het boek gaan bovendien naar goede doelen die Oekraïne steunen.



Volodymyr Yermolenko is filosoof, schrijver en journalist. Hij is hoofdredacteur van UkraineWorld.org en verschijnt regelmatig in de internationale media (*CNN, The Economist, Le Monde, France 24, Philosophie Magazine*). Zijn boeken zijn meermaals bekroond.

Promotie

- Met bijdragen van wereldberoemde intellectuelen als Peter Pomerantsev en Serhii Plokyh.
- Hét boek over Oekraïne, geschreven door Oekraïners.
- De opbrengsten van het boek gaan naar goede doelen die Oekraïne steunen.
- Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 20,00 | 288 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 630, 686, 730 | ISBN: 978-90-832122-8-9
september 2022





‘Oprechte geschiedenis, echt leesplezier’
- Dwight Garner, *The New York Times*

De kleur van katoen

Het leven van Nate Shaw

Theodore Rosengarten

De kleur van katoen is het levensverhaal van Nate Shaw, een zwarte pachtboer uit het Diepe Zuiden van de Verenigde Staten. Het werd in 1975 gepubliceerd en won meteen een prestigieuze National Book Award. Theodore Rosengarten had Nate Shaws verhalen opgetekend zoals hij ze hem hoorde vertellen: in de spreektaal van een ongeschoolde zwarte man. Het boek wist tienduizenden lezers te raken, en dat doet het nog steeds.

Al dateert *De kleur van katoen* van bijna een halve eeuw geleden, Shaws verhalen blijven boeien. De burgerrechtenbeweging heeft in de VS veel ten goede veranderd voor de zwarte bevolking, maar het racisme en de maatschappelijke achterstelling zijn grotendeels gebleven. De Black Lives Matter-beweging probeert daar verandering in te brengen. Ook in Nederland geven we meer en meer aandacht aan de eigen, van racisme doorspekte, koloniale geschiedenis.

Hoog tijd voor een vertaling van Shaws levensverhaal naar het Nederlands. *De kleur van katoen* is de eerste Nederlandse vertaling van dit belangrijke boek.



Theodore Rosengarten is een Amerikaans historicus. Hij heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van tot slaaf gemaakten en het jodendom. Rosengarten doceerde aan meerdere universiteiten, waaronder Harvard University, en schreef enkele prijswinnende boeken, waarvan *All God's Dangers (De kleur van katoen)* de beroemdste is.

Promotie

- Tienduizenden exemplaren verkocht in de Verenigde Staten.
- Aandacht in het tijdschrift *Geschiedenis Magazine* (oplage 12.500 exemplaren).
- ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met vertaler Frans Kooymans.
- Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

Vertaald door Frans Kooymans | € 29,95 | 576 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 402, 686, 695 | ISBN: 978-90-832122-7-2 | september 2022



Eerder verschenen de basisboeken *Oosterse filosofie*; *Westerse filosofie*; *Esthetica*; *Wijsgerige ethiek*; *Filosofische antropologie*; en *Politieke filosofie*.



'De enige bescherming tegen de wereld is
een grondige kennis ervan'
- John Locke

Basisboek kenleer

Tim De Mey

Internet en sociale media veranderen onze kijk op kennis fundamenteel. Filosoof Tim De Mey constateert waarheidsverval: ons vertrouwen op bronnen van feitelijke informatie neemt af. De grens tussen meningen en feiten vervaagt; regelmatig overstemmen meningen feiten zelfs.

Het enige filosofische wapen tegen waarheidsverval is een weldoordachte kenleer, een grondige visie op wat kennis, waarheid, verantwoorde overtuigingen en betrouwbare kennisbronnen precies zijn. Is kennis een stevige pyramide die steunt op een brede basis van ervaringen waarin we ons onmogelijk kunnen vergissen? Of is kennis toch eerder een web van overtuigingen die altijd voor herziening vatbaar zijn?

Het eerste Nederlandstalige *Basisboek kenleer* dringt geen visie op. Het reflecteert nauwgezet op de argumenten voor en tegen verschillende hedendaagse kennistheorieën, zodat lezers hun eigen afweging kunnen maken.

Hét vertrekpunt voor wie, in tijden van waarheidsverval, de waarheidsliefde wil terugvinden.



Tim De Mey is universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de eerste Fellow van de Vrienden van de ISVW. Eerder verschenen van zijn hand de examenkatern *Het voordeel van de twijfel* (Lemniscaat, 2014) en de bundel *Het nadeel van de zekerheid* (Lemniscaat, 2015). Als ISVW-Fellow onderzoekt hij waarheidsverval en wat filosofie ertegen kan doen.

Promotie

- Voorpublicatie in *iFilosofie* (6.000 abonnees).
- Uitgebreide pers- en onlinecampagne.
- ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met auteur Tim De Mey.
- Basiscursus 'Waarheidsliefde' op Landgoed ISVW.
- Aandacht voor het onderwerp in de cursus *Voor zover we weten* op Coursera.
- Bekijk ook *Studio Pyrrho* en video-essay *Als de waarheid een heks was* op YouTube.

Bekijk alle online
media makkelijk op
isvw.nl/kenleer



€ 19,95 | 160 blz. | luxe paperback | 16,8 x 24 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-9-6
november 2022





'U komt langs een omweg tot uw onderwerp, maar dat hindert niet. Wat u te vertellen heeft, dat is het belangrijkste.'

- Frits van Egters

'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig'

Filosoferen over De Avonden

Mathieu Berteloot

In 2023 vieren we dat volksschrijver Gerard Reve honderd jaar geleden is geboren. Alle reden om de donkere eindejaarsdagen te verlichten met een filosofisch boek over Reves hoofdwerk, *De Avonden*.

Filosoof (en reviaan) Mathieu Berteloot filtert een tiental filosofische vragen uit *De Avonden*, en beantwoordt ze in de vorm van een essay. Aan het eind van 'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig' ben je niet alleen Reve meer gaan waarderen, maar heb je ook nagedacht over belangrijke vragen als 'Wie is werkelijk gek?', 'Heeft wetenschap wezenlijke betekenis?', 'Regent het of regent het niet?', en, misschien wel de meest prangende, 'Wanneer is iemand definitief kaal?'.

'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig' vertelt je alles over *De Avonden* waarvan je nog niet wist dat je het wilde weten.



Mathieu Berteloot studeerde taal- en letterkunde en filosofie. Hij promoveert in de wetenschapsfilosofie aan de universiteit UC Louvain.

Promotie

- Voorpublicatie in *iFilosofie* (6.000 abonnees).
- ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met auteur Mathieu Berteloot.
- Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 620, 730 | ISBN: 978-90-832623-2-1
december 2022





'Als we de geschiedenis zien zoals ze is,
zien we onze plaats erin, en hoe we het
beter zouden kunnen doen'

- Timothy Snyder

Onderhuidse verhalen

Essays over verleden en vervreemding

Lotte Spreeuwenberg, Mariska van Dam e.a.

Kunnen we leren van de geschiedenis? Wat verbindt ons, en wat drijft ons uiteen? Deze vragen staan centraal in *Onderhuidse verhalen*. *Essays over verleden en vervreemding*.

Tien denkers vragen zich in tien persoonlijke verhalen af wat we weten van onze eigen geschiedenis, en hoe we ons beter tot elkaar kunnen verhouden. De geschiedenis wordt immers niet alleen geschreven door overwinnaars, ze wordt ook opgetekend door onderdrukkers. Het is dankzij persoonlijke vertellingen dat we vergeten geschiedenissen aan de vergetelheid kunnen ontrukken.

Met een bijdrage van Abdelkader Benali.



Lotte Spreeuwenberg

werkt bij het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen. Als schrijver en spreker maakt ze filosofische theorieën

toegankelijk voor een breed publiek. Samen met Martha Claeys produceert en host ze de populaire filosofiepodcast Kluwen. Haar essay 'Onderhuidse verhalen' won in 2020 de eerste ISVW-Kitty Essaywedstrijd.



Mariska van Dam

heeft filosofie en Nederlandse taal en cultuur gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt op het snijvlak van filosofie, cultuur en religie.

Haar essay 'Mijn vreemde schouders' won in 2022 de tweede ISVW-Kitty Essaywedstrijd.

Promotie

- *Onderhuidse verhalen* komt mede tot stand dankzij de Vrienden van de ISVW.
- Voorpublicatie in *iFilosofie* (6.000 abonnees).
- ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met de auteurs.
- Uitgebreide pers- en onlinecampagne.

€ 14,95 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832623-1-4
december 2022





'Politieke kwesties zijn veel te belangrijk om aan politici over te laten'
- Hannah Arendt

Gesprekshonger

Een schets van de naoorlogse overlegcultuur

Wim de Jong

De rol van de elite in de publieke ruimte staat al geruime tijd ter discussie. Wat is haar rol in het maatschappelijke debat en hoe kan ze die het beste vormgeven? Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) speelt in deze discussie een prominente rol.

Het NGC is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door een groep bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze probeerden de hokjesgeest van de verzuiling te doorbreken om zo tot meer onderling begrip te komen. Toen en nu streeft het NGC naar verbinding in gepolariseerde debatten.

In *Gesprekshonger* beschrijft historicus Wim de Jong de naoorlogse politieke geschiedenis door de lens van het NGC en de dialogen die het organiseerde. Hij neemt je mee langs een verscheidenheid van vraagstukken, van de rol van de vrouw tot de multiculturele samenleving.

Gesprekshonger is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland.



Wim de Jong is een politiek historicus, filosoof, en publicist, onder andere op het gebied van democratie, burgerschap en onderwijs. Hij promoveerde in 2014 bij de Radboud Universiteit met *'Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland 1945-1985'*.

Promotie

- ISVW-podcast (2.000 luisteraars) met de auteur.
- Uitgebreide onlinecampagne.

€ 14,95 | 224 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 686 | ISBN: 978-90-832623-0-7
november 2022



FILOSOFIE | BOEK



DENKEN IN HET DONKER MET **COEN BROTHERS**

Patrick Delaere (red.)

De broers Joel en Ethan Coen weten de duistere kanten van de mens goed te contrasteren met diens gestuntel. Met bijdragen van Bart Engelen, Thomas Nys, Patrick Delaere en Tim De Mey.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-3-4 | september 2022



FILOSOFIE | BOEK



OVER DE TOEKOMST VAN ONZE ONDERWIJS-INSTELLINGEN

Friedrich Nietzsche

Als jonge hoogleraar veegde Nietzsche in vijf lezingen de vloer aan met het onderwijs uit zijn tijd. Met een voorwoord van Denker des Vaderlands Paul van Tongeren.

€ 19,95 | 144 blz. | vertaald door Thomas Heij | hardcover | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-0-3 | oktober 2022



FILOSOFIE | BOEK



DENKEN IN HET DONKER MET **SOFIA COPPOLA**

Katrien Schaubroeck (red.)

Ontdek de filosofie achter onder meer *Lost in Translation* en *Marie Antoinette*. Met bijdragen van Tim De Mey, Fleur Jongepier, Lies Lanckman en Marthe Kerkwijk.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-4-1 | oktober 2022



PSYCHOLOGIE | BOEK



DE GELUKKIGE NEUROOT. WAAROM WE ALLEMAAL AFWIJKEN

Saskia Kalb

Door je eigen eigenaardigheden te ontdekken word je toleranter naar je eigenaardige medemens. En een beetje neurotisch. Maar dat was je toch al.

€ 19,95 | 240 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 770 | ISBN: 978-90-831785-7-8 | oktober 2022



FILOSOFIE | BOEK



HOE JE EEN LAND BESTUURT

Marcus Tullius Cicero

Besturen is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Iemand die al te goed wist wat erbij komt kijken, was de Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero

€ 12,50 | 96 blz. | vertaald door Rogier van der Wal | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-23-9 | november 2022



FILOSOFIE | BOEK



INDABA. BETROKKEN BESLUIT-VORMING VANUIT UBUNTU

Annette Nobuntu Mul

Ontdek indaba als inspiratiebron voor iedereen die zoekt naar draagkracht in besluitvorming.

€ 19,95 | 128 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-0-9 | november 2022



FILOSOFIE | BOEK



HET RECHT TOT STRAFFEN HEBBEN WE NIET. ESSAYS OVER MISDAAD EN VERGELDING

Clara Wichmann

Wichmann ontmaskert het vermeende recht tot straffen als diepgeworteld wraakinstinct. Honderd jaar na Wichmanns dood is haar betoog nog onverminderd actueel.

€ 12,50 | 128 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-8-5 | december 2022



LITERATUUR | BOEK



DE ESSENTIE VAN DANTE

Frans Jacobs

De perfecte leeswijzer bij Dantes *De goddelijke komedie*, enthousiast en vrolijk verteld.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-74-1 | december 2022



FILOSOFIE | BOEK



DE ESSENTIE VAN KANT

Jabik Veenbaas

Jabik Veenbaas vertelt over het leven en de belangrijkste thema's van Immanuel Kant.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-9-2



FILOSOFIE | BOEK



HET LEVEN ALS SCHIPBREUK.

DE CRISIS-FILOSOFIE VAN ORTEGA Y GASSET

Onno Zijlstra

We beleven een wooncrisis, een klimaatcrisis, een coronacrisis, een politieke crisis. Maar wat is dat eigenlijk, in tijden van crisis leven?

€ 14,95 | 112 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-832122-1-0



FILOSOFIE | BOEK



EEN CYBORG MANIFEST.
WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN SOCIALISTISCH FEMINISME AAN HET EINDE VAN DE TWINTIGSTE EEUW

Donna Haraway

'De cyborg is voor een deel een grap. Maar het is een serieuze grap.'
- Donna Haraway

€ 19,95 | vertaald en ingeleid door Karin Spaik | Met een nawoord van Lydia Baan Hofman | 200 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-90-831215-1-2



FILOSOFIE | BOEK



DENKERS EN DWALERS. EEN GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE IN DE LAGE LANDEN

Erno Eskens

'Een boeiend historisch overzicht van de filosofische traditie in de Lage Landen. Prijzenswaardig is dat hij daarin ook vrouwelijke filosofen en filosofen uit de voormalige koloniën bespreekt.'
- Joke J. Hermsen, *Filosofie Magazine*

€ 29,95 | 312 blz. | hardcover | 15 x 23 cm | A-boek | NUR: 730
ISBN: 978-90-831215-9-8



RECENT VERSCHENEN

FILOSOFIE | BOEK



**'ZOEKTOCHT
NAAR
BETEKENIS'**
DE WOORDEN
VAN HANS
ACHTERHUIS
Leonie Wolters

'Je begrijpt eens te meer, waarom men indertijd bij hem uitkwam als eerste Denker des Vaderlands. Als geen ander weet hij filosofie spannend en toegankelijk te maken.'
- Bert Altena

€ 17,50 | 224 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-1-6



FILOSOFIE | BOEK



HOOG SPEL.
FILOSOFEREN IN
DE PRAKTIJK

Jos Kessels, Jan
Ewout Ruiter &
Luuk Stegmann
(red.)

Onmisbaar voor elke werkvloer! Bijna honderd praktijkwijzers laten je zien hoe je concreet kunt filosoferen.

€ 39,95 | 396 blz. | hardcover | 14,5 x 21 cm | A-boek
NUR: 730 | ISBN: 978-90-831785-6-1



VERSCIJNINGSDATA NAJAAR 2022

SEPTEMBER

Volodymyr Yermolenko (red.) **Oekraïne.** Geschiedenissen en verhalen
Theodore Rosengarten **De kleur van katoen.** Het leven van Nate Shaw
Patrick Delaere (red.) Denken in het donker met **Coen Brothers**

OKTOBER

Friedrich Nietzsche **Over de toekomst van onze onderwijsinstellingen**
Saskia Kalb **De gelukkige neuroot.** Waarom we allemaal afwijken
Katrien Schaubroeck (red.) **Denken in het donker met Sofia Coppola**

NOVEMBER

Tim De Mey **Basisboek kenleer**
Annette Nobuntu Mul **Indaba.** Betrokken besluitvorming vanuit ubuntu

Marcus Tullius Cicero

Wim de Jong

DECEMBER

Mathieu Berteloot

Clara Wichmann

Frans Jacobs

Lotte Spreeuwenberg,
Mariska van Dam e.a.

Hoe je een land bestuurt

Gesprekshonger. Een schets van de naoorlogse overlegcultuur

'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig.' Filosoferen over *De Avonden*

Het recht tot straffen hebben we niet. Essays over misdaad en vergelding

De essentie van Dante

Onderhuidse verhalen. Essays over verleden en vervreemding

“Als vrijheid al iets
betekent, dan is het wel
het recht om de mensen
te vertellen wat zij niet
willen horen”
George Orwell

ISVW UITGEVERS

ISVW Uitgevers Dodeweg 8 | 3832 RD Leusden | Tel. 033-4650700 **Uitgever** Florian Jacobs | florian.jacobs@isvw.nl | 033-4650700 **Redacteur & Promotie** Gert Jan Roskammer | gertjan.roskammer@isvw.nl | Tel. 033-4650700 **Vertegenwoordiging** Huub van Aalst Bookservice Waemelslant 149 | 6931 HW Westervoort | huubvanaalstbookservice@gmail.com | Tel. 06-17125783 **Algemeen directeur** Chantal Orth



Je hoeft het land niet
te verlaten
om de wereld
te leren kennen