

Programma: Morele emoties. Van woede tot liefde. Met Martha Claeys, 18 - 22 juli 2022

Maandag	18/07
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Kennismaking en introductie: emoties, filosofie, en onze leefwereld Schetsen van het perspectief en de insteek van deze cursus
11.15 uur	Koffie/thee
11.30 uur	Wat is een emotie? We bespreken de gangbare filosofische posities over emoties, en bespreken hun voor- en nadelen. Je krijgt een introductie in het hedendaagse debat.
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Morele emoties Aan de hand van teksten van Martha Nussbaum verkennen we de morele dimensie van emoties. We bekijken enkele prominente vraagstukken uit de morele psychologie en maken ons vertrouwd met enkele basisbegrippen.
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Politieke emoties Verschillende filosofen noemen emoties niet alleen moreel, maar ook politiek. Aan de hand van filosofen Sarah Ahmed en Alison Jaggar verdiepen we ons samen in de politieke rol van emoties.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Podcast Kluwen We beluisteren en bespreken een aflevering van de podcast Kluwen over emoties en verantwoordelijkheid. Daarna is er ruimte voor dialoog.
21.30 uur	Aan de bar

Dinsdag	19/07
07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Inleiding: walging en angst Walging en angst zijn bij uitstek drijfveren in ons politieke en morele leven. We verkennen de samenhang tussen beide en schetsen de plaats van deze emoties in ons leven.
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Angst We bespreken het fenomeen van impliciete vooroordelen, die vaak op angst zijn gestoeld. Kan je verantwoordelijk zijn voor je eigen angsten?
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Walging We bespreken het artikel van Nina Strohmingen over walging, en bekijken de biologische grond van de emotie. We zien dat walging steunt op ideeën rond besmettelijkheid of associatie met het dierlijke.

15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Angst, walging, feminisme Walging speelt een bijzondere rol in onze blik op vrouwen. Zowel Kate Manne als Martha Nussbaum bespreken het paradoxale idee dat vrouwen zowel het ultieme voorwerp van lust als object van walging zijn.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Radio Artez Podcast: Harriet Bergman on Climate Breakdown Harriet Bergman spreekt over angst en klimaatdepressie, en hoe ze deze omzet in activisme. Nadien is er tijd voor dialoog.
21.30 uur	Aan de bar

Woensdag	20/07
07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Inleiding: woede Aristoteles verwierp woede als irrationele emotie. Martha Nussbaum volgde hem daarin, maar liet ruimte voor transitionele woede. Hedendaagse filosofen willen woede recupereren en wijzen op de emanciperende kracht van de emotie.
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Gastlezing Sigrid Wallaert over vrouwelijke woede Sigrid Wallaert schrijft een proefschrift over woede aan de Universiteit van Gent. In deze lezing richt ze haar lens op de woede van vrouwen.
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Vervolg gastlezing Sigrid Wallaert
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Kluwen podcast: negatieve emoties en klimaatverandering Harriet Bergman en Chihiro Geuzenbroek praten in deze podcast over de woede die klimaatactivisme aandrijft.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Film
21.30 uur	Aan de bar

Donderdag	21/07
07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Liefde Aan de hand van filosofen als Harry Frankfurt, Iris Murdoch, en bell hooks verkennen we enkele grote lijnen van het filosofische debat over liefde. Filosofen zijn het sterk oneens over wat liefde precies is.
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Kluwen podcast: Lotte Spreeuwenberg over de liefde Lotte Spreeuwenberg spreekt over Iris Murdoch en de verantwoordelijkheid die we hebben om anderen met liefde te benaderen.
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Bewondering

	Mag je een immorele kunstenaar zoals Roman Polanski of Bart de Pauw nog bewonderen? Aan de hand van een tekst van Alfred Archer spreken we over bewondering en moraliteit.
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Trots De Proud Boys zijn trots, maar ook Black Lives Matter is trots. Hoe komt het dat trots zo'n verschillende morele gezichten heeft. We onderscheiden drie vormen van trots: zelfwaardering, zelfrespect, en zelfliefde.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Trots vervolg
21.30 uur	Aan de bar

Vrijdag	22/07 (datum)
07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Schaamte & Schuld Moet je je schamen omdat je met het vliegtuig vliegt? Is het goed dat je je schuldig voelt wanneer je iets fout doet? We ontwarren het verschil tussen trots en schaamte en bekijken enkele bijdragen uit populaire media die zich over de rol van schuld en schaamte in ons morele leven uitspreken.
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Wandeling en terugblik
12.30 uur	Lunchbuffet
Aansluitend	Einde van de cursusweek