

Weekend 1 Shinto

De verering van "goddelijke machten" (Japans: *kami*) bestond al voordat het boeddhisme vanuit het Aziatische vasteland naar Japan werd geëxporteerd. Op die manier vormt het shintoïsme of shintō, zoals deze cultusverzameling later genoemd werd, de basis van de cultuur van het Land van de Rijzende Zon. Tijdens de zaterdag van dit cursusweekend maakt u kennis met de bonte mythenverzamelingen waarin de kami worden bezongen. U verdiept zich tevens in de grootste shintodenker aller tijden, de vijftiende-eeuwse Yoshida Kanetomo, en krijgt inzicht in de manier waarop shinto de Japanse cultuur tot de dag van vandaag beïnvloed (onder andere theater en sumoworstelen). Zondag vertelt Henk Oosterling over zijn filosofische ontmoeting met Nippon.

Zaterdag	5 maart 2022
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Zuiverheid en harmonie: de weg van de <i>kami</i> (M. Dijkstra)
11.30 uur	Koffie/thee
11.45 uur	Zuiverheid en harmonie: de weg van de <i>kami</i> (vervolg)
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Op zoek naar de ene oorsprong: de shintofilosofie van Yoshida Kanetomo (M. Dijkstra)
15.15 uur	Koffie/thee
15.30 uur	Op zoek naar de ene oorsprong (vervolg)
17.00 uur	Aperitief
18.00 uur	Diner
19.30	Koffie/thee
20.00	Documentaire (M. Dijkstra)
21.30	Aan de bar

Zondag	6 maart 2022
07.30 uur	Ontbijt
09.30 uur	Waar geen wil is, is een weg (Henk Oosterling)
10.45	Koffie/thee
11.00 uur	Waar geen wil is (vervolg)
12.30 uur	Lunch