

Programma

Denkers en dwalers

Filosofie in de Lage Landen

Maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2022

Maandag 15 aug.	Van Oudheid tot Middeleeuwse mystiek
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Welkomstwoord en kennismaking
11.00 uur	Inleiding: bestaat er zoiets als 'Nederlands-Vlaamse filosofie'? Het oudste filosofieboek uit de Lage Landen: de vorstenspiegel van Sedulius Scottus uit 950. Vervolgens: Vrije wil versus Gods wil bij Johannes Buridanus.
11.30 uur	Koffie/thee
11.45 uur	13e-15e eeuw: Filosofie wil niet langer dienstmaagd zijn van de theologie. De dubbele waarheid van Siger van Brabant. Het neoplatonisme van Heymeric van de Velde. 'Het zijn is een.' Close reading van een fragment van Eenheid in de tegendelen.
12.30 uur	Lunchbuffet
14.15 uur	Vrouwelijke denkers in de Middeleeuwen: de mystici (Hadewijch e.a.)
15.15 uur	Koffie/thee
15.45 uur	15e eeuw: 'Wij weten niks'. Het bescheiden scepticisme van Agricola en de Moderne devoten.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	15e en 16e eeuw: De humor Erasmus en de tolerantie van Coornhert.
21.30 uur	Aan de bar

Dinsdag 16 aug.	Van Agricola tot Hugo de Groot
07.30 uur	Ontbijt
09.30 uur	17e eeuw: Het lichaam-geestprobleem bij René Descartes en Elisabeth van de Palts. Reacties hierop van Benedictus de Spinoza en Arnold Geulinckx.
10.30 uur	Koffie/thee
11.00 uur	17e eeuw: Franciscus van den Enden en Spinoza. Centrale figuren in de Radicale Verlichting.
12.30 uur	Lunch
14.15 uur	Vervolg
15.15 uur	Koffie/thee

15.45 uur	Pieter de la Court en vooral Bernard Mandeville. Gastlezing door Mandeville-biograaf Rénatus Willemsen.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	De erfenis van Hugo de Groot: de mensenrechten. Zijn ze te groots, waardoor ze niet geëffectueerd worden? Of zijn ze juist te beperkt en moeten ze worden uitgebreid naar dieren en andere wezens? Groeps gesprek
21.30 uur	Aan de bar

Woensdag 17 aug.	Verlichting en Romantiek
07.30 uur	Ontbijt
09.30 uur	Anna-Maria van Schurman. Gastdocent: Angela Roothaan
11.00 uur	Koffie/thee
11.30 uur	18^e eeuw: Voor en na de Franse revolutie. Opstandige en brave denkers. Anacharsis Cloots en Belle van Zuylen
12.30 uur	Lunchbuffet
14.15 uur	Josina Carolina van Lynden. <i>Logica of de kunst van het goed redeneren.</i>
15.30 uur	Koffie/thee
16.00 uur	18^e en 19^e eeuw: Het koloniale denken. Racisme onder filosofen. Doorwerking tot in de Tweede Wereldoorlog
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	19^e eeuw: Karl Marx in Brussel. Emma Goldman in Amsterdam. Anarchisten en humanisten
21.30 uur	Aan de bar

Donderdag 18 aug.	De Twintigste eeuw
07.30 uur	Ontbijt
09.30 uur	20^{ste} eeuw: Waarom straffen onrechtvaardig is. Het argument van Clara Wichmann. Gastdocent: Marthe Kerkwijk
10.30 uur	Koffie/thee
11.00 uur	Goede denkers in de Tweede Wereldoorlog I. Gastdocent Carla du Pree over Johan Huizinga
12.30 uur	Lunchbuffet
14.15 uur	Goede denkers in de Tweede Wereldoorlog II. De onderduiker in Groningen: Helmuth Plessner. Gastdocent: Jan Vorstenbosch
15.15 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Tan Malaka, Anton de Kom, Jnan Hansdev Adhin en andere denkers uit de voormalige koloniën. Opkomst van de interculturele filosofie (Placide Tempels e.a.)

17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	De promotie van Harry Mulisch tot dr. in de filosofie. Unieke beelden van een opmerkelijke gebeurtenis
<i>21.30 uur</i>	<i>Aan de bar</i>

Vrijdag 19 aug.	De laatste decennia
07.30 uur	Ontbijt
09.30 uur	Leven in meervoud. Fenomenologie (Jan Hendrik van de Berg) en postmodernisme (Samuel IJsseling). Bloei van de publieksfilosofie buiten de academie. (René Gude, de filosofische praktijk etc.).
10.30 uur	Koffie/thee
11.00 uur	De toekomst van de filosofie in de Lage Landen en terugblik op de cursus
12.30 uur	Lunch