

Programma : Filosofie voor beginners

Docent : Onno Zijlstra

Al die mooie filosofiecurssussen, maar waar moet je beginnen? Trouwens, wat is dat eigenlijk, filosofie? Als dit je eerste gedachten zijn, ben je niet de enige en is dit weekend echt iets voor jou.

Onno Zijlstra laat je in een weekend kennismaken met enkele van de belangrijkste ideeën en filosofen uit de geschiedenis van de westerse filosofie. Zo ontdek je vanzelf welke filosofische vraag jou het meest fascineert.

Zaterdag	28 mei 2022
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Een korte kennismaking met elkaar, het boek en de filosofie. 'Brainstorm' over 'Wat kan ik weten?'
11.30 uur	Koffie/thee
11.45 uur	Lezing over/bespreking van diverse antwoorden uit de zeventiende eeuw op de vragen: wat kan ik weten en hoe komen we aan zekere kennis? In de filosofie staan al snel twee antwoorden tegenover elkaar: 'Mijn zintuigen leveren mij zekerheid' (empirisme) tegenover 'Alleen het denken kan zekerheid leveren' (rationalisme). Maar er zijn wellicht andere mogelijkheden. We lezen een korte tekst van Kant die dat laat zien.
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Na een korte 'brainstorm' over ethische vragen bespreken we de twee grote stromingen in de ethiek van de achttiende eeuw: Bentham (utilisme) en Rousseau/Kant (deontologie).
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	We proberen onze eigen ethische afwegingen te maken bij een paar concrete casussen. We maken kort kennis met de zogenaamde deugdethiek, afkomstig uit de Oudheid, die de laatste decennia een comeback beleeft.
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Dinerbuffet
20.00 uur	Na een korte 'brainstorm' bespreken we twee tegengestelde reacties in de negentiende eeuw op de vraag naar de zin van het bestaan. Hegel ziet de zin van het bestaan binnen het geheel van de geschiedenis van de mensheid. Schopenhauer beweert dat het leven zinloos is en dat het (ook moreel) belangrijk is dat in te zien. Nietzsche spreekt het individu erop aan het leven zin te geven. Van hem bespreken we een tekst uit <i>Also sprach Zarathoestra</i>.
21.30 uur	Einde programma van dag 1 / aan de bar

Zondag	29 mei 2022
Vanaf 07.30 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Wat is de mens? We bespreken het mensbeeld van Wittgenstein en Heidegger, twee centrale figuren in de filosofie van de twintigste eeuw.
10.30 uur	Koffie/thee
11.00 uur	Vervolg van de bespreking van het mensbeeld van Heidegger en Wittgenstein. We kijken terug op de cursus als geheel.
12.30 uur	Lunchbuffet
Aansluitend	Einde cursus