

Programma Filosofieweek: De lege hemel. Over eenzaamheid

Maandag 27 december t/m donderdag 30 december 2021

Maandag 27 december	Eenzaamheid als modern verschijnsel
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Kennismaken met elkaar en met het thema
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Eenzaamheid: een begripsbepaling
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	De lege hemel van Blaise Pascal
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Slow-reading en bespreking van een fragment van Pascal
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Film: <i>Die Wand</i>
21.30 uur	Einde programma van dag 1 / aan de bar

Dinsdag 28 december	Eenzaamheid en verbeelding
Vanaf 07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Eenzaamheid als typisch menselijk 'vermogen'
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Tussen gedachte en daad: de bufferzone van Daniel Dennett
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Verkenning van de bufferzone in groepjes
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Bezinning op een moment van eenzaamheid
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Eenzaamheid verbeeld: gesprek naar aanleiding van kunstwerken
21.30 uur	Einde programma van dag 2 / aan de bar

Woensdag 29 december	De eenzame rol
Vanaf 07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Het leven is een rollenspel: het dramaturgisch model van Erving Goffman
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Vervolg Goffman
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Het podium, de coulissen en de kleedkamer: verkenning in groepjes
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	David Bowie als rolmodel
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Filmgesprek: Contact
21.30 uur	Einde programma van dag 3 / aan de bar

Donderdag	Eenzaamheid: op de aarde geworpen of verloren in de ruimte?
Vanaf 07.00 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	De existentialistische blik: Sartre en De Beauvoir over eenzaamheid
11.00 uur	Koffie/thee
11.15 uur	Eenzaam te midden van de mensen
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Eenzaamheid en het zelf: een discussie
15.30 uur	Koffie/thee
15.45 uur	Handelingsperspectieven
17.00 uur	Einde cursus