

Existentialisme – Absurdisme en engagement 16-17 oktober 2021

Docent : Maarten van Buuren
Gast spreker : Hans Achterhuis

Het bestaan is volgens Albert Camus absurd. Dat is geen reden om bij de pakken neer te zitten maar voorwaarde voor een bestaan in oprechtheid en geluk. Sartre legt het accent op de vrijheid en hoewel hij die beschouwt als een loden last, is ook Sartres ethiek optimistisch, want gericht op ontvoogding en authenticiteit.

Zaterdag 16 oktober	
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
10.30 uur	Start programma met Hans Achterhuis – <i>Albert Camus: van absurditeit naar revolte</i>
11.15 uur	Koffie/thee
11.45 uur	Vervolg
12.30 uur	Lunchbuffet
14.00 uur	Maarten van Buuren – <i>Satre: het leven als wereldontwerp</i>
15.15 uur	Koffie/thee
16.00 uur	Vervolg
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
20.00 uur	Film: <i>Locke</i>
21.30 uur	Einde programma van dag 1 / aan de bar

Zondag 17 oktober	
Vanaf 07.30 uur	Ontbijtbuffet
09.30 uur	Maarten van Buuren en Hans Achterhuis – <i>Wat is engagement?</i>
10.30 uur	Koffie/thee
11.00 uur	Vervolg
12.30 uur	Lunchbuffet
Aansluitend	Einde van het cursusweekend