

## Programma : De natuur was hier!

De mens is onderdeel van de natuur: we zijn een organisme dat leeft en eet en drinkt en uiteindelijk ook weer sterft en uiteenvalt. Tegelijkertijd verandert de mens de natuur om zich heen ingrijpend. Door grondstoffen aan de natuur te onttrekken, afval erin te storten en de leefomgeving van andere wezens te bebouwen en verwoesten, probeert de mens de natuur aan zich te onderwerpen. Die hoogmoed komt voor de val, voorspellen wetenschappers, want gezien onze huidige klimaatcrisis kan dat niet lang goed gaan. Tijd om de relatie mens-natuur eens onder de loep te nemen.

**Florentijn van Rootselaar** neemt ons om te beginnen mee door de kleurrijke geschiedenis van de menselijke kijk op de natuur. Hoe hebben mensen in de loop der eeuwen tegen de natuur aangekeken, en hoe is dat in die tijd ontwikkeld?

Die menselijke blik heeft geleid tot een kunstmatige tegenstelling tussen cultuur en natuur, is de stelling van Timothy Morton, die betoogt dat we moeten beginnen met denken over ecologie *zonder* de categorie 'natuur'. Dat lijkt misschien lastig, maar **Jan Flameling** legt uit dat juist deze hedendaagse filosoof ongekende mogelijkheden biedt om onze plek in de wereld anders te begrijpen.

Dat de scheiding tussen de mens en de natuur niet vol te houden is, betoogt ook **René ten Bos**. De mens heeft de natuur zo ingrijpend veranderd, dat zelfs natuurfenomenen niet meer natuurlijk zijn, maar door de mens veroorzaakt: we leven in het antropoceen. Er is geen weg uit dit moeras; de mens moet erin leren dwalen.

Dat de problemen die de mens heeft veroorzaakt onoplosbaar zijn, is nog geen reden om ze terzijde te schuiven, betoogt **Lydia Baan Hofman**. Ze laat zien dat de filosofie van Donna Haraway uiterst actueel is; als we onszelf beschouwen als wezens die verbonden zijn met allerlei andere, zoals inktvissen hun tentakels naar alle kanten kunnen uitslaan, dan zien we dat we afhankelijk zijn van de wezens om ons heen.

Als we afhankelijk zijn van de wezens en de natuur om ons heen, en zij van ons, dan wordt het misschien ook wel eens tijd om na te denken over de politieke representatie van niet-mensen. De Franse filosoof Bruno Latour bedacht daarom het Parlement der Dingen. Onder leiding van **Florentijn van Rootselaar** proberen we ons in te leven in een mierenhoop, een boom of een rivier.

Misschien komen we dan tot de conclusie dat dit soort zaken rechten zouden moeten hebben, zoals landschapsarchitect **Erik Kaptein** betoogt. Volgens hem is dat zo gek nog niet, want het ligt geheel in lijn met de Franse Revolutie om de natuur rechten toe te kennen. **Erno Eskens** stelt de vraag of, en zo ja hoe, we dieren als rechtspersonen kunnen erkennen.

Als de natuur rechten heeft, wat zijn we de natuur dan in morele zin verschuldigd? Volgens zwerfeloof en afvalkunstenaar **Peter Smith** is er veel te winnen door gezamenlijk handelen. Als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we veel bereiken. Hij gaat in debat met columnist **Jaap Tielbeke**, die betoogt dat de nadruk op individueel handelen afleidt van de politieke actie die nodig is om het tij werkelijk te keren.

Onze problematische relatie met de natuur is zo veelomvattend en complex, dat we ervan in paniek dreigen te raken. Heeft het nog zin om je voor duurzaamheid in te zetten? Jazeker, betoogt **Henk Oosterling**, verzet krijgt juist betekenis in ecopanische tijden.

Naast deze prikkelende lezingen en debatten bestaat het programma uit twee wandelingen in de natuur rondom de ISVW en een inspirerend avondprogramma met passende films en documentaires. **Florentijn van Rootselaar** is de moderator van deze week.

<b>Maandag 23 mei 2022</b>	<b>De mens en de natuur</b>
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
<b>10.30 uur</b>	<b>Welkom, inleiding tot het programma – Florentijn van Rootselaar</b>
11.15 uur	Koffie/thee
<b>11.30 uur</b>	<b>Kennismakingswandeling langs het filosofenpad (buiten) – Marthe Kerkwijk</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.00 uur</b>	<b>Inleiding: mens en natuur – Florentijn van Rootselaar</b>
15.15 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Vervolg</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Documentaire: Extinction: The facts (David Attenborough)</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Dinsdag 24 mei 2022</b>	<b>Het antropoceen</b>
07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Timothy Mortons Ecologie zonder natuur – Jan Flaming</b>
10.30 uur	Koffie/thee
<b>11.00 uur</b>	<b>Vervolg – Jan Flaming</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.00 uur</b>	<b>Dwalen in het antropoceen – René ten Bos</b>
15.15 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Voorbij het antropocentrisme. Tentaculair denken van Donna Haraway – Lydia Baan Hofman</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Documentaire: How to let go of the world and love all the things climate can't change (2016, Josh Fox, Engels met Engelse ondertiteling)</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Woensdag 25 mei 2022</b>	<b>Rechten van de natuur</b>
-----------------------------	------------------------------

07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Inleiding Bruno Latour: Het Parlement der Dingen – Florentijn van Rootselaar</b>
10.30 uur	Koffie/thee
<b>10.45 uur</b>	<b>Oefening: het parlement der dingen</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.00 uur</b>	<b>Rechtsgelijkheid voor de natuur – Erik Kaptein</b>
15.15 uur	Koffie/thee
<b>15.30 uur</b>	<b>Rechtsgelijkheid voor dieren – Erno Eskens</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Documentaire: Unlocking the cage (2016, Steven Wise, Engels met Engelse ondertiteling)</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Donderdag 26 mei 2022</b>	<b>Wat we achterlaten in de natuur: afval</b>
07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Zwerfielozofie. Een beter milieu begint bij jezelf – Peter Smith</b>
10.30 uur	Koffie/thee
<b>10.45 uur</b>	<b>Een beter milieu begint niet bij jezelf – Jaap Tielbeke</b>
<b>11.45 uur</b>	<b>Debat Peter Smith en Jaap Tielbeke</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.00 uur</b>	<b>De spokologie van afval – Lisa Doeland</b>
15.15 uur	Koffie/thee
<b>15.45 uur</b>	<b>Vervolg</b>
17.00 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Documentaire: A plastic ocean (2017)</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Vrijdag 27 mei 2022</b>	<b>Afsluiting</b>
07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Wat neem je mee en wat laat je achter? Slotwandeling en <i>guerilla gardening</i> (buiten)</b>
10.30 uur	Koffie/thee
<b>11.00 uur</b>	<b>Slotlezing: Ecopanische tijden – Henk Oosterling</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>Aansluitend</b>	<b>Einde van de cursusweek</b>