

**ISVW** UITGEVERS

NAJAAR  
2020



ANNA J. COOPER | ARTHUR VEENSTRA  
ERIC KOENEN | MICHEL DIJKSTRA  
MARJOLEIN WESTERTERP | JAN TERLOUW  
MAURICE VAN TURNHOUT | MATIJS VAN DE KERKHOF  
SANDRA KOOKE | JAN WIJN  
WIL HEEFFER | ENRIQUE DUSSEL

4



Marjolein Westerterp

'MENSEN, HET IS LASTIG MAAR HET KAN...' DE WOORDEN VAN JAN TERLOUW

6



Anna J. Cooper

EEN STEM UIT HET ZUIDEN

8



Maurice van Turnhout & Matijs van de Kerkhof

KAMERADEN (1968-1972). DEEL ÉÉN VAN 'LICHTSTAD-FAMILIE'

12



Eric Koenen

SAMEN SLIM. HOE COLLECTIEVE INTELLIGENTIE ONS GAAT REDDEN

**isv**W **UITGEVERS**

14



Sandra Kooke

SPEEL! DE  
LESSEN VAN  
JAN WIJN

16



Michel Dijkstra

DE ESSENTIE  
VAN DŌGEN

18



Wil Heffer

DE  
BEVRIJDINGS-  
FILOSOF.  
HET REBELSE  
DENKEN VAN  
ENRIQUE  
DUSSEL

20



Arthur Veenstra

ONS  
BEWUSTZIJN.  
WE ZIJN  
GEWORTELD  
IN VRIJHEID

Eerder aangeboden  
Verschijningsdata  
Colofon

22  
23  
24





'Alles over het touwtje uit de brievenbus en nog veel meer.'

## 'Mensen, het is lastig maar het kan...' De woorden van Jan Terlouw

Marjolein Westerterp

Zijn rijke loopbaan op het gebied van de wetenschap, politiek en schrijverschap leverde Jan Terlouw talloze inzichten op. Zijn beroemde toespraak aan heel Nederland in *De Wereld Draait Door* met de boodschap 'heb vertrouwen' landde in vruchtbare aarde. Hij werd op slag het geweten van ons land.

Jan Terlouw zet zich onvermoeibaar, met veel passie en optimisme, in voor de toekomst van de generaties na ons. Om te beginnen stelt hij voor de natuur te zien als compagnon en niet als slaaf die je kunt uitbuiten. Samen met Marjolein Westerterp filosofeert hij verder over thema's als verandering, duurzaamheid, economie, leiderschap, politiek, fantasie, wetenschap, liefde, waarden en moraal, optimisme en vrijheid.

Een rijk en opbeurend boek van iemand van wie we niet genoeg kunnen lezen.



**Marjolein Westerterp** is met de pen grootgebracht en deze altijd trouw gebleven. Ze is een veelzijdig auteur, chroniqueur van het Koninklijk Huis, en hoofdredacteur van *Oog voor Afrika*.

**Jan Terlouw** is wetenschapper, politicus, auteur en sinds zijn appèl op het touwtje uit de brievenbus het geweten van Nederland. Nog dagelijks zet hij zich in voor een betere wereld, met het hem kenmerkende optimisme. Een lastige opdracht, maar hij draagt uit: het kan.

### Promotie

- Optimistisch en openhartig gesprek met 'Het geweten van Nederland'.
- Waardevolle inzichten van een uiterst betrokken denker.
- Verschijnt rond de verjaardag van Jan Terlouw, 15 november.
- Uitgebreide aandacht in de pers en op social media.
- Advertenties in toonaangevende tijdschriften.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-94-9  
november 2020





'Een hartstochtelijk pleidooi voor sociale gelijkheid.'

# Een stem uit het zuiden

Anna J. Cooper

Het levensverhaal van Anna J. Cooper is al een boek waard. Geboren als slaaf in North Carolina werd ze een pionier en geleerde van de hoogste soort: ze was onder meer de vierde Afro-Amerikaanse vrouw met een PhD (behaald aan de Sorbonne in Parijs), schooldirecteur en bevlogen docent tot haar 95<sup>e</sup>, en een vooraanstaand activist.

Het bekendste werk van Anna J. Cooper is *Een stem uit het zuiden* (*A Voice from the South*). Deze sprankelende verzameling essays en speeches staat bekend als het eerste boek dat Afro-Amerikaans feminisme op de voorgrond zet. In *Een stem uit het zuiden* voert Cooper strijd voor gelijke rechten en stelt ze racistische en seksistische praktijken aan de kaak. Ze bepleit onderwijs voor iedereen en houdt een hartstochtelijk pleidooi voor sociale gelijkheid.

*Een stem uit het zuiden* is een tijdloos en uitermate belangrijk boek dat eindelijk in het Nederlands verschijnt.



**Anna J. Cooper** (1858-1964) was een Amerikaanse socioloog, leraar, schooldirecteur en activist. Ze schreef uitgebreid over gelijke rechten, onderwijshervorming, sociologie en geschiedenis, en staat bekend als de grondlegger van Afro-Amerikaans feminisme.

## Promotie

- Een uiterst actuele klassieker.
- Eerste vertaling van Anna J. Cooper naar het Nederlands.
- Tijdloos en meeslepend pleidooi voor gelijke rechten en gelijke kansen.
- *iFilosofie*-special (6.000 abonnees) over Anna J. Cooper.
- Uitgebreide aandacht in de pers en op social media.

Vertaald door Timon Meynen | € 19,95 | 208 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730  
ISBN: 978-94-92538-98-7 | december 2020



*'De collectieve  
verdwazingen  
uit de jaren '70  
hebben mij altijd  
ge fascineerd. Te  
gek dat dit boek  
er nu komt, ik ga  
kijken of ik het  
kan verfilmen.'  
– Frank Lammers*





# Kameraden (1968-1972)

Deel één van 'Lichtstadfamilie'



'Lichtstadfamilie' is een trilogie van graphic novels, geïnspireerd op historische gebeurtenissen. Dit drieluik vertelt het verhaal van drie generaties van de arbeidersfamilie Hultermans en van de stad waarin ze wonen en werken: Eindhoven, thuisstad van het Philips-imperium.



# Kameraden (1968-1972)

Als lid van de maoïstische actiegroep Rode Jeugd komt Frans Hultermans (20) in opstand tegen de gevestigde orde. Het wereldwijde kapitalisme moet omver worden geworpen, te beginnen bij het Philips-concern, op een steenworp afstand van Frans' ouderlijk huis.

Revolutionair Frans staat lijnrecht tegenover zijn vader, de gezagsgetrouwe, aan carnaval verslingerde glasblazer Peer. 'Wil je drie dagen per jaar gelijkheid?' vraagt Frans aan Peer, 'of wil je het 365 dagen per jaar?'

Een door Frans gepleegde bomaanslag dreigt de familie Hultermans uit elkaar te scheuren. Binnen de Rode Jeugd woekeren verraad en paranoia. Kiest Frans voor de revolutie, of zoekt hij de weg terug naar huis?



**Matijs van de Kerkhof** is beeldend kunstenaar, schilder en graficus. Hij exposeerde onder andere in het TAC en het Van Abbemuseum te Eindhoven, Galerie Gerhard Hofland te Amsterdam en Galerie Wilms en het Van Bommel-Van Dam Museum te Venlo.

**Maurice van Turnhout** is schrijver en journalist. Voor *Trouw* en *Filosofie Magazine* schrijft hij over filosofie, politiek en techniek.

## Promotie

- Uitgebreide onlinecampagne via lichtstadfamilie.nl.
- Uitreiking eerste exemplaar aan Frank Lammers bij boekhandel Van Piere in Eindhoven.
- Uitgebreide aandacht in de (lokale) pers en op social media.
- Podcast met de makers op isvw.nl. Voorpublicatie in *iFilosofie* (6.000 abonnees).

€ 22,50 | 184 blz. | luxe paperback | 17 x 26 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-93-2  
december 2020





'Niemand weet in zijn eentje genoeg.'

## Samen slim Hoe collectieve intelligentie ons gaat redden

Eric Koenen

Niemand weet in zijn eentje genoeg, schreef Titus Plautus al in de 3<sup>e</sup> eeuw v.Chr. Het coronatijdperk toont dat als geen ander. Bestuurders leunen op virologen om beslissingen te nemen, terwijl virologen verschillen van mening over de bestrijding van het virus. Dan sluiten economen aan en intussen roert iedereen zich over de vraag wat te doen en te laten. Wat is wijsheid?

Ingewikkelde vraagstukken in de samenleving of complexe organisatievraagstukken maken het noodzakelijk om denkers en doeners vanuit verschillende richtingen bijeen te brengen. Dit gaat niet altijd goed. In *Samen slim* laat organisatiedeskundige Eric Koenen zien hoe we onze collectieve intelligentie beter kunnen organiseren.

*Samen slim* biedt een inleiding in de werking en organisatie van collectieve intelligentie. Bovendien levert het een handleiding om zelf de organisatie van collectieve intelligentie met gevoelsprecisie productief te maken.



FOTO: THAMMA KOENEN

**Eric Koenen** studeerde sociale wetenschappen en bedrijfskunde. In zijn eigen praktijk als bestuurder, toezichthouder en adviseur ziet hij herhaaldelijk hoe een team intelligente individuen collectief zeer onverstandige en soms zelfs zelfdestructieve besluiten neemt. Hij publiceert met regelmaat over constructievere manieren van organiseren.

### Promotie

- Onmisbaar voor leiders, bestuurders, managers, commissarissen, en politici.
- Eric Koenen is beschikbaar voor lezingen.
- Uitgebreide aandacht op social media.
- Podcast met de auteur op [isvw.nl](http://isvw.nl).
- Weekend bij de Internationale School voor Wijsbegeerte op 6 en 7 maart 2021.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-99-4 oktober 2020



9 789492 538994 >



'Alles over pianospelen.'

# Speel! De lessen van Jan Wijn

Sandra Kooke

Een onvoorstelbare lange periode – om precies te zijn 58 jaar – gaf Jan Wijn pianoles op het conservatorium. De lijst van zijn leerlingen leest als een geschiedenis van de Nederlandse pianoschool: Ronald Brautigam, Wibi Soerjadi, Marietta Petkova, Hannes Minnaar, Nino Gvetadze, Caspar Vos en Lucie Horsch.

Anderhalf jaar lang sprak *Trouw*-recensent Sandra Kooke regelmatig met hem, zijn collega's en leerlingen over zijn werk. Ook woonde ze lessen, masterclasses en voorspeelavonden bij. Uit deze gesprekken en ervaringen maakte ze zeven lessen op die ze presenteert in dit boek. De rode draad: speel eerlijk en in dienst van de muziek, speel ontspannen en houd plezier in pianospelen.

Jan Wijn creëerde speels en eigenwijs de bodem waarop het Nederlandse muzikleven groeit en bloeit. Al stopt hij nu aan het conservatorium, het boek *Speel!* laat zijn gedachtegoed voortbestaan.



FOTO: HENRY CRONE

**Sandra Kooke** is sinds 1998 verbonden aan dagblad *Trouw*, waar ze voornamelijk heeft gewerkt als kunstredacteur, onder andere als redacteur klassieke muziek. Ze is een fervent amateurpianist.

**Jan Wijn** werd na een korte succesvolle carrière als pianist de belangrijkste pianodocent uit de Nederlandse geschiedenis.

## Promotie

- Jan Wijn is bekend van *Podium Witteman*, *NRC Handelsblad* en *Radio 4*.
- Voorpublicatie in dagblad *Trouw*.
- Coverstory in tijdschrift *Het Pianobulletin*.
- Uitgebreide aandacht in de pers en op social media.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 661 | ISBN: 978-94-92538-92-5  
september 2020



9 789492 538925



Eerder verschenen essenties:





'Alles over de beroemdste Japanse filosoof.'

# De essentie van Dōgen

Michel Dijkstra

'De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen.'

Met deze paradoxale regels beschrijft zenmeester Dōgen (1200-1253) het hart van zijn denken: de ontdekking van een even weidse als intieme verbondenheid van het 'ik' en 'de ander' of 'het andere'. Vergankelijkheid vormt bij Dōgen het onontkoombare uitgangspunt. We delen haar niet alleen met onze medemens, maar ook met alle dieren, planten en dingen.

Met *De essentie van Dōgen* biedt Michel Dijkstra een ingang tot de rijkdom en schoonheid van Dōgens verbindingkunst. Hij verduidelijkt de vaak moeilijk te doorgronden teksten van Dōgen en laat helder zien wat we van hem kunnen leren.



FOTO: LEONIE DE JONG

**Michel Dijkstra** promoveerde op een vergelijking tussen Dōgen en Meister Eckhart over eenheid en veelheid. Bij ISWW Uitgevers publiceerde hij eerder *Inleiding taoïstische filosofie* (red., 2015) en *Basisboek oosterse filosofie* (2016). Artikelen van zijn hand verschijnen regelmatig in *Filosofie Magazine* en *Volzin*. Daarnaast verzorgt hij cursussen over oosters denken bij de ISWW.

## Promotie

- Maakt deel uit van de *Essentie*-reeks.
- Inleiding in de grote zendenker van een vooraanstaand expert.
- Michel Dijkstra is beschikbaar voor lezingen.
- De podcast over Dōgen is de meest beluisterde podcast op [isvw.nl](http://isvw.nl).
- Doorlopende masterclass op de Internationale School voor Wijsbegeerte.
- Uitgebreide aandacht op social media.



Luister naar de ISWW podcast

€ 14,95 | 144 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-95-6  
december 2020



9 789492 538956 >



**'Zet de wereldkaart op zijn kop en je ziet een wereld waarin onrecht de norm is en recht de grote uitzondering.'**

## **De bevrijdings- filosoof** Het rebelse denken van Enrique Dussel

**Wil Heeffter**

Enrique Dussel, geboren in 1934, is een van de belangrijkste denkers van onze tijd. Welke andere denker kan zeggen dat er een bomaanslag op hem is gepleegd? Toch kent nauwelijks iemand hem in Nederland. Daar wil *De bevrijdingsfilosoof* iets aan doen.

De bevrijdingsfilosofie, waarvan Dussel een pleitbezorger is, is een baanbrekende sociale en politieke filosofie. Ze gaat uit van de afhankelijke leefsituatie en de vaak erbarmelijke levensstandaard van mensen die zich onder de radar van het Westen bevinden. Met haar kritiek op kolonialisme en imperialisme laat bevrijdingsfilosofie zien dat economisch onrecht en afhankelijkheid bepaald niet tot het verleden behoren. Dussel draait de wereldkaart om.

Wil Heeffter leidt deze onterecht onbekende denker in in dit stijlvolle en persoonlijke verslag. *De bevrijdingsfilosoof* opent je ogen.



**Wil Heeffter** studeerde filosofie in Tilburg, Amsterdam en Rotterdam. Hij volgde colleges bij Heinz Kimmerle, de grondlegger van de interculturele filosofie in Nederland. In Cuba werkte hij mee aan conferenties over het werk van José Martí. Eerder verscheen van zijn hand onder meer *Van roofofbouw naar opbouw. Oorsprong en ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse filosofie* (ISVW Uitgevers, 2019).

### **Promotie**

- Groeiende aandacht voor niet-westerse filosofieën.
- Groeiende aandacht voor dekolonisatie.
- Wil Heeffter is beschikbaar voor lezingen.
- Podcast op [isvw.nl](http://isvw.nl).
- Uitgebreide aandacht op social media.

€ 14,95 | 144 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-96-3  
november 2020





*'Vrijheid is het fundament van ons bestaan.'*

# Ons bewustzijn

## We zijn geworteld in vrijheid

**Arthur Veenstra**

De wetenschap lijkt eenstemmig te verklaren: we leven in een materialistische wereld. De impact van dat verhaal op ons leven is enorm: je mag wel denken dat je je hart volgt, dat je jezelf blijft, maar maak je geen illusies, die gedachtes en het bijkomende gevoel zijn totaal betekenisloos. We zouden een verzameling van atomen zijn, volledig bepaald door ijzeren natuurwetten, niets meer en niets minder.

Kan het niet wat betekenisvoller? Ja, zo betoogt filosoof Arthur Veenstra aan de hand van een vogelvlucht door de moderne filosofie: het is tijd om in te zien dat het materialisme een irrationeel, onlogisch en achterhaald wereldbeeld is. Aan de hand van de filosoof Jean-Paul Sartre beschrijft hij de essentie van ons bewustzijn: wij zijn betekenisgevende structuren die fundamenteel vrij zijn. Arthur Veenstra maakt duidelijk hoe wij ons leven kunnen vormgeven als creatief en betekenisvol project.

Een persoonlijke geschiedenis van de filosofie die laat zien hoe vrolijk en vertrouwenwekkend de zoektocht van het denken kan zijn.



**Arthur Veenstra** is filosoof, gespecialiseerd in de filosofie van het bewustzijn. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heeft hij ook een vak ontwikkeld en gegeven over het lichaam-geestprobleem. Zijn passie is om het academische debat over het bewustzijn toegankelijk te maken voor een breed publiek en een betekenisvol antwoord te formuleren over de plaats van de mens in de wereld.

### Promotie

- Het nieuwste filosofisch onderzoek, persoonlijk en meeslepend verteld.
- Uitgebreide aandacht op social media.
- Podcast op isvw.nl.
- Arthur Veenstra is beschikbaar voor lezingen.

€ 19,95 | 192 blz. | luxe paperback | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-97-0  
december 2020



FILOSOFIE | BOEK



**REPUBLIEK  
EUROPA**

Ulrike Guérot

De vooraanstaande voorvechter voor een democratischer Europa werpt haar licht op de coronacrisis. Nu is de tijd om samen te werken.

€ 14,50 | 128 blz. | luxe paperback | vertaald door Melissa van Amerongen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730  
ISBN: 978-94-92538-68-0 | september 2020



FILOSOFIE | BOEK



**UTILISME**

Jeremy Bentham  
& John Stuart Mill

'Het grootste geluk voor het grootste aantal mensen is de basis van moraal en wetgeving.'

Drie klassiekers uit de filosofie in één boek.

€ 29,95 | 224 blz. | vertaald door Timon Meynen | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm | A-boek | NUR: 730  
ISBN: 978-94-92538-55-0 | september 2020



FILOSOFIE | BOEK



**WU WEI,  
UBUNTU,  
BUEN VIVIR**  
LEVENSKUNSTEN  
UIT DE HELE  
WERELD

Michel Dijkstra &  
Simone Bassie

Honderd manieren om te leven in honderd puntgave beschrijvingen. Leer van de hele wereld.

€ 19,95 | 208 blz. | paperback met flappen | 14,5 x 21 cm  
A-boek | NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-49-9 | oktober 2020



FILOSOFIE | BOEK



**HOE JE  
EEN LAND  
BESTUURT**

Marcus Tullius  
Cicero

Een land besturen is geen klein bier, laat staan een wereldrijk. Iemand die dat al te goed wist, was de Romeinse staatsman, redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero. En hij schreef zijn adviezen nog op ook. *Hoe je een land bestuurt*, een handzaam overzicht van bestuurderschap.

€ 12,50 | 96 blz. | vertaald door Rogier van der Wal | paperback met flappen | 11,8 x 18 cm | A-boek | NUR: 730  
ISBN: 978-94-92538-23-9 | oktober 2020



## EERDER AANGEBODEN

KUNST | BOEK



### ICONISCHE ICONEN

Karin Braamhorst

Wat betekenen iconen, waarom fascineren ze ons al eeuwen en wat vertellen ze ons vandaag de dag nog?

€ 39,95 | 320 blz. | flexcover in kleur | 14,5 x 21 cm | A-boek |  
NUR: 649 | ISBN: 978-94-92538-50-5 | november 2020



FILOSOFIE | BOEK



### DE ESSENTIE VAN DANTE

Frans Jacobs

Dante Alighieri is een van de grootste dichters aller tijden. Frans Jacobs schrijft de perfecte leeswijzer bij *De goddelijke komedie* in zijn enthousiaste en vrolijke stijl.

€ 17,50 | 160 blz. | luxe paperback | 11,8 x 18 cm | A-boek |  
NUR: 730 | ISBN: 978-94-92538-74-1 | november 2020



## VERSCIJNINGSDATA NAJAAR 2020

### SEPTEMBER

Jeremy Bentham  
& John Stuart Mill  
Sandra Kooke  
Ulrike Guérot

#### Utilisme

**Speel!** De lessen van Jan Wijn  
**Republiek Europa**

### OKTOBER

Eric Koenen  
Erno Eskens  
Marthe Kerkwijk  
Michel Dijkstra  
& Simone Bassie  
Marcus Tullius Cicero

**Samen slim.** Hoe collectieve intelligentie  
ons gaat redden

#### De kinderen van Chronos

**Lul!** De logica van het gebroken hart  
**Wu Wei, Ubuntu, Buen Vivir.** Levens-  
kunsten uit de hele wereld  
**Hoe je een land bestuurt**

### NOVEMBER

Frans Jacobs  
Karin Braamhorst  
Marjolein Westerterp  
Wil Heffer

#### De essentie van Dante Iconische iconen

**'Mensen, het is lastig maar het kan...'** De woorden van Jan Terlouw  
**De bevrijdingsfilosoof.** Het rebelse  
denken van Enrique Dussel

### DECEMBER

Anna J. Cooper  
Arthur Veenstra  
Maurice van Turnhout &  
Matijs van de Kerkhof  
Michel Dijkstra

#### Een stem uit het zuiden

**Ons bewustzijn.** We zijn geworteld  
in vrijheid  
**Kameraden (1968-1972).** Deel één  
van 'Lichtstadfamilie'

#### De essentie van Dögen

“Houd van woorden, breek je hoofd over zinnen. En let op de wereld.”

Susan Sontag

## ISVW UITGEVERS

ISVW Uitgevers Dodeweg 8 | 3832 RD Leusden | Tel. 033-4650700 **Uitgever** Florian Jacobs | florian.jacobs@isvw.nl | 033-4650700 **Redacteur & Promotie** Gert Jan Roskammer | gertjan.roskammer@isvw.nl | Tel. 033-4650700 **Vertegenwoordiging** Huub van Aalst Bookservice Waemelslant 149 | 6931 HW Westervoort | huubvanaalstbookservice@gmail.com | Tel. 06-17125783 **Algemeen directeur** Chantal Orth



VORMGEVING HENK DROOG | PLATLAND | PRODUCTIE BURO HANS