

## Programma : Opgeruimd gemoed

21 – 25 augustus 2019

<b>Woensdag</b>	
09.45 uur	Aankomst met koffie/thee
<b>10.30 uur</b>	<b>Introductie. Een korte geschiedenis van de filosofie van de levenskunst</b>
11.15 uur	Koffie/thee
<b>11.30 uur</b>	<b>vervolg</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.30 uur</b>	<b>Stoa en innerlijke vrijheid</b>
16.00 uur	Koffie/thee
<b>16.30 uur</b>	<b>Epicurus en de kunst van het genieten</b>
17.30 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>19.30 uur</b>	<b>Kynici en de bevrijdende lach/ film: Marx Brothers</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Donderdag</b>	
07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Lijden en geluk volgens Spinoza</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>vervolg</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.30 uur</b>	<b>vervolg</b>
16.00 uur	Koffie/thee
<b>16.30 uur</b>	<b>Tussenstand/vragen</b>
17.30 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Advaita en het ultieme bewustzijn van 'zelf'/ video</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Vrijdag</b>	
07.00 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Boeddhisme &amp; Taoïsme: met een mobiele geest leven in het hier en nu</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>vervolg</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.30 uur</b>	<b>Boeddhisme &amp; Taoïsme (vervolg)</b>
16.00 uur	Koffie/thee
<b>16.30 uur</b>	<b>vervolg</b>
17.30 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Dialogo (Bohm)</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Zaterdag</b>	
07.30 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Schiller &amp; Huizinga: de spelende mens</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>vervolg</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
<b>14.30 uur</b>	<b>Nietzsche ruimt op &amp; creatieve vrijheid</b>
16.00 uur	Koffie/thee
<b>16.30 uur</b>	<b>vervolg</b>
17.30 uur	Aan de bar
18.00 uur	Diner
<b>20.00 uur</b>	<b>Wat te doen met een opgeruimd gemoed?</b>
21.30 uur	Aan de bar

<b>Zondag</b>	
07.30 uur	Ontbijtbuffet
<b>09.30 uur</b>	<b>Kanttekeningen bij 'opgeruimd gemoed': Camus e.a.</b>
11.00 uur	Koffie/thee
<b>11.15 uur</b>	<b>Verwerking en terugblik</b>
12.30 uur	Lunchbuffet
Aansluitend	Vertrek